



De Ikker - Hearewei 1

ÚS TSJERKENIJS

6 maart 2022



Bonifatiuskerk - Foarwei 2

NIEUWSBRIEF HERVORMDE GEMEENTE

IKKERWÂLD, MOARMWÂLD, BROEKSTERWÂLD & DE FALOM

Zondag 6 maart

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur

Voorganger : Ds. G.J. Otter

Organist : Foeke Wieggersma

Met muzikale begeleiding van Gospelband Sign

Koffie na de dienst

Woensdag 9 maart

Avonddienst, De Ontmoeting, 19.30 uur

Voorganger : Ds. R. Tuitman - Burgum

Organist : Nienke van der Heide - Visser

Biddag voor gewas en arbeid

Zondag 13 maart

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur

Voorganger : Robert Colijn

Organist : Margrietha Zagema

Zondag 13 maart

Middagdienst, De Ikker, 14.00 uur

Voorganger : Ds. G.J. Otter

Organist : Nienke van der Heide - Visser

Bevestiging ambtsdragers

“Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft.”. (Psalm 121)

In deze onzekere tijd blijft God betrouwbaar. Gelukkig. Moge de Here ons sterken bij elke vraag of onzekerheid waarmee wij te stellen hebben. - **Ds. G.J. Otter**

Bevestiging ambtsdragers

Op zondagmiddag 13 maart zal er in De Ikker een bevestigingsdienst zijn van Hervormde ambtsdragers. Een heel aantal ambtsdragers zal eveneens in deze dienst afscheid nemen van hun ambtsperiode. De dienst begint om 14:00 uur en na afloop zal er gelegenheid zijn om koffie of thee te drinken.

Bloemengroet

De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar:

Dhr. H. Hoekstra - Ringhersmastrjitte 17, 9104 GA Damwâld

Dhr. W. van der Schaaf - Hearewei 26, 9104 CT Damwâld

Meeleven met elkaar

Dhr. H. Hoekstra, Ringhersmastrjitte 17, 9104 GA Damwâld, is afgelopen dinsdag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij zal thuis verder verzorgd worden.

Dhr. W. van der Schaaf, Hearewei 26, 9104 CT Damwâld, is donderdag thuisgekomen uit het ziekenhuis.

We wensen alle zieken en hen die onder doktersbehandeling staan van harte Gods zegen

Bijbeluurtje Nij Tjaerda

Op dinsdag 8 maart zal er weer het Bijbeluurtje zijn in Nij Tjaerda. Robert Colijn zal deze bijeenkomst leiden. Het begint om 10:00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Website van onze kerk: www.pkndamwald.nl - e-mail: redactie@pkndamwald.nl

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via Kabel Noord op de volgende kanalen:

Kanaal (1)954: De Ikker - Kanaal (1)955: Bonifatiuskerk - Kanaal (1)956: De Ontmoeting



ÚS TSJERKENIJS

We moeten bidden...

We moeten bidden voor Oekraïne en voor wat daar allemaal gebeurt. We hebben als christen een verantwoordelijkheid om voorbede te doen. Gewoon in je eigen tijd, terwijl je wandelt of misschien samen in gebedsgroepen. Gewoon in je eigen woorden. Vanuit je hart. Onderschat je gebeden niet. God vraagt om onze gebeden. God luistert naar ons gebed. Maar hoe kunnen we nu concreet bidden? Bid wat er op je hart ligt. Om toch een beetje te helpen, zijn hier 5 manieren die 'Open Doors' adviseert hoe we kunnen bidden voor Oekraïne en Rusland in deze tijd:

1. Bid voor vrede. Bid dat geweld en spanning stopt en dat de leiders aan alle zijden gaan voor een diplomatieke oplossing en vrede op een manier dat het toestaat dat mensen van alle verschillende geloven kunnen leven in vrijheid en vrede.
2. Bid voor de gelovigen in Oekraïne en Rusland, dat ze bruggen van liefde en hoop bouwen, dat elk conflict tussen hun landen overstijgt. Vraag dat God er voor zorgt dat verdeling verdwijnt en dat Zijn kracht zichtbaar zal zijn voor iedereen.
3. Vraag aan God dat Hij de harten opent van de leiders van Rusland en de delen die onder Russische controle staan, dat ze christenen blijven toelaten om God vrijelijk te aanbidden.
4. Als er oorlog uitbreekt, worden zo veel onschuldige levens beëindigd en geraakt. Bid dat de mensenrechten beschermd zullen worden en dat vrede opnieuw zal uitbreken in dit deel van de wereld.
5. Bid dat God werkt door de diplomatie van landen vanuit de wereld en dat Gods vrede zal overwinnen.

Robert Colijn

Verjaardagen 75 plus

10 maart	Mevr. F. Zuidema - Pranger	Juliusstrjitte 44 - 12	9269 NV Feanwâlden
13 maart	Mevr. B. Post - Veendorp	Nij Tjaerda 81	9104 KA Damwâld

Indien u bezwaar heeft en niet vermeld wilt worden, kunt u dit per e-mail of telefoon doorgeven aan de scriba: **Geralda Teertstra - van den Herik**, telefoon: **0511-424 766**, e-mail: **hervormdambv@hotmail.com**

Pastoraat

Na een lange periode met veel coronamaatregelen en beperkingen heeft iederéén weer meer vrijheid gekregen. Ruimte geven aan elkaar blijft gelden, samen met de basisregels. Maar we mogen weer samen naar de kerk om daar Gods woord te horen en samen te zingen tot Gods eer. We kunnen ook weer bij elkaar op bezoek. In overleg met u kunnen we daar samen een afspraak over maken. Dominee Otter en de ouderlingen vragen uw medewerking hierin. Als u iets met dominee of een ouderling wilt bespreken, dan horen we dat graag. Dus belt u gerust met:

Binne - 06-4149 5872, **Tineke** - 06-5422 4804, **Tjitte** - 42 5130, **Annie** - 42 4009 of **Ds. G.J. Otter** - 42 1247

Oproep voor inval bezorgers de Klok & Ús Tjerkenijs

Iedere week gaan een aantal vrijwilligers door het dorp om De Klok & Ús Tjerkenijs te bezorgen. Voor een gedeelte van de wijk tussen de Haadwei en de Lytse Loane zijn we op zoek naar een invalbezorger. Wie biedt zich aan? U kunt contact opnemen met de scriba: Geralda Teertstra: 0511-424 766.

Bijbeluurtje Nij Tjaerda - Elke tweede dinsdagochtend van de maand vanaf 10.00 uur.
Inloop It Trefpunt - Elke donderdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur.

Elke vrijdag wordt Ús Tsjerkenijs gedrukt. Kopij aanleveren kan tot uiterlijk donderdagavond 19.30 uur bij:
Redactie Ús Tsjerkenijs: Jacobus & Froukje van der Veen, telefoon: 0511-702 688, e-mail: tsjerkenijs@vedia.nl
of via de scriba: **Geralda Teertstra - van den Herik, telefoon: 0511-424 766, e-mail: hervormdambv@hotmail.com**

ÚS TSJERKENIJS

KingKids/Bernetsjerke

Vanaf deze zondag starten we weer gezamenlijk in de kerkdienst. Groep 1 t/m 5 gaan daarna naar de lokalen achter De Ontmoeting en groep 6 t/m 8 gaan naar It Skûlplak. De kinderen blijven hier tot het einde van de dienst. We starten zondag met ons paasproject met als thema: “een spoor van liefde”.

Kinderoppas tot vier jaar in De Ontmoeting

Deze zondag passen **Jannie de Boer & Janine Hoekstra** op uw kinderen tijdens de ochtenddienst.

Paasgroetenactie 2022

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Na de ochtenddienst op 6 maart kunt u een Paaskaart schrijven. Tevens kunt u Paaskaarten inleveren die u bij de Paadwizer ontvangen heeft. Verdere informatie kunt u lezen in Paadwizer 126. Hartelijk dank namens de diakenen.

40 dagen tijd 2022 - 7 weken van Barmhartigheid: Week 1: De gevangene bezoeken

De 40 dagen tijd start zondag 6 maart met een feestelijke dienst, waaraan gospelgroep Sign zal meewerken. Na de dienst kunt u een paasgroet schrijven onder het genot van een kopje koffie of thee met een lekker stuk koek of cake. Voor de kinderen is er uiteraard ook iets lekkers. Neem vooral de ingekleurde harten mee naar de kerk: “Liefde voor elkaar” zal centraal staan in de komende weken. Iedereen is van harte uitgenodigd!

40 dagen tijd 2022 - 7 weken van Barmhartigheid: Week 2: Hongerigen eten geven

Op woensdag 9 maart (biddag voor gewas en arbeid) en zondag 13 maart willen we graag voedsel inzamelen voor de voedselbank. De voedselbank heeft aangegeven met name nodig te hebben:

Melk, koffiemelk, vloeibare bakboter, stroop, poedersuiker, crackers, beschuit en wasmiddel.

Inleverpunt is op bovenstaande data in De Ontmoeting.

Collecte Diaconie - 40dagentijd collecte - Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

Mocht u een gift willen doen, dan kunt u dit overmaken op de bankrekening van de Diaconie: **NL46 RABO 0343 305 119** ter name van **Ned. Herv. Gem. AW. MW.** onder vermelding van “Rwanda”.

Mogen ook de kerkrentmeesters op u rekenen?

Uw gift is welkom op rekeningnummer **NL30 RABO 0343 314 622** of **NL16 INGB 0000 824 135** ter name van **Kerkrentmeesters Herv. Gem. Akker- en Murmerwoude**. Of scan de QR-code en ervaar het gemak van digitaal collecteren.



Alvast onze hartelijke dank!

Elke vrijdag wordt Ús Tsjerkenijs gedrukt. Kopij aanleveren kan tot uiterlijk donderdagavond 19.30 uur bij:
Redactie Ús Tsjerkenijs: Jacobus & Froukje van der Veen, telefoon: 0511-702 688, e-mail: tsjerkenijs@vedia.nl
of via de scriba: **Geralda Teertstra - van den Herik, telefoon: 0511-424 766, e-mail: hervormdambv@hotmail.com**