

**Preek over Joh.1:38 "Wat zoeken jullie" gehouden op 1 juli 2018 (doopdienst)**  
**Serie: Op zoek naar Jezus 1**

(lezing: Joh.1:29-41)

Gemeente van Christus,

1. Bent u, ben jij een zoeker (**dia 1**)? Misschien helemaal niet, want lang niet alle mensen zijn zoekers. Het kan best zijn, dat je het voor jezelf allang gevonden hebt. Je weet wat je in het leven wil. Je hebt duidelijke ideeën over wat je goed vindt en wat verkeerd. En zo leef je je leven, zo doe je je werk, zo ga je om met familie en vrienden, en zoeken... waarom, waarnaar? Je leeft zonder grote vragen. Bent u, ben jij een zoeker? Het kan best zijn, dat je daar helemaal geen zin in hebt. Waarom zou je moeilijk gaan lopen doen over dingen waar je toch niet uitkomt? Want er wordt een heleboel gedacht en een heleboel beweerd, maar wie kan zeggen wat echt waar is? Op alle terreinen zijn mensen aan het debatteren, over de politiek en over wat mag en niet mag en over wat mooi is en wat lelijk, en ook over het geloof. Daar heb je geen zin in. Je doet gewoon wat je zelf het beste lijkt, en de mensen moeten je maar nemen zoals je bent. En daar sta je niet alleen in. Lang niet alle mensen zijn zoekers.

Maar het zou wel eens kunnen zijn, dat je dan vandaag op gevaarlijk terrein bent gekomen. Want hier in de kerk hebben we een verborgen doel: wij willen van mensen zoekers maken (**dia 2**). Dat hebben velen niet in de gaten. Er leven zelfs vreemde misvattingen over. Er wordt wel gedacht: in de kerk, daar zitten mensen die het denken te weten. Nou, als die hiertussen zitten, dan hebben die het niet goed begrepen. Het gaat hier over zulke grote dingen - wie zou dat echt kunnen vatten? We merken hier dat wij kleine mensen zijn tegenover de grote geheimen van God.

Ja, er gaan over kerken kwade verhalen rond, alsof kerken uit zouden zijn op macht, dat ze bekeringen nastreven om zo mensen onder hun invloed te krijgen. De film die deze week is uitgekomen over Redbad is daar een typisch voorbeeld van. En nu is het geloof in het verleden best wel eens misbruikt, en zijn er slechte dingen voorgekomen, maar het eigenlijke waar het om gaat is anders: wij hopen, dat u zoekers bent of wordt.

Dat kun je ook heel goed zien aan de prediker die we vanmorgen in ons Bijbelgedeelte tegenkomen: Johannes de Doper. Dat was een vurige spreker. En hij wist de mensen ook in beweging te krijgen, hij had een groot charisma. Ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Maar hij werd geen grote leider met honderden volgelingen, dat streefde hij helemaal niet na.

Als je oude schilderijen ziet, waarop Johannes is afgebeeld, dan kun je hem vaak herkennen aan een wijzende vinger. Hij wijst van zichzelf af. Hij wijst omhoog, of hij wijst iemand aan - vaak staat daar op het schilderij ook een lam afgebeeld. Johannes riep: Ik ben het niet. Er is een Ander! Hij maakte van zijn volgelingen zoekers. Zoek naar Hem, die eraan komt! En wat Johannes deed, dat doen we hier vandaag nog. We wijzen niet naar onszelf, maar we wijzen naar een ander. En eigenlijk is dat ook wat een christelijke opvoeding inhoudt. Natuurlijk breng je je kinderen wat bij. Je leert ze versjes, je leert ze bidden, je vertelt ze verhalen uit de Bijbel. Maar het grote doel is, dat ze zoekers worden, mensen die weten dat ze iemand nodig hebben. Johannes doopte, en zei: Verwacht de Heer. En wij dopen, en wij wijzen bij die doop naar God: Hij wil je Vader zijn en Jezus je Redder en de Heilige Geest je Helper. En we hopen en bidden, dat onze kinderen dan op een dag zullen zeggen: wij zoeken de Heer!

2. Zo zien we in ons Bijbelgedeelte twee vertrouwelingen van Johannes op zoektocht gaan. Hoe komen ze daartoe? Johannes heeft ze zover gekregen. Hij heeft ze zover gekregen door zijn wijzende vinger: Zie, daar is Hij! Wat lokt hen naar Jezus toe? Wat kunnen ze bij Hem vinden?

Wel, Johannes zegt: Hij neemt de zonden van de wereld weg! (**dia 3**) Zonden. Dat is een woord, dat het in onze tijd niet zo goed meer doet. Veel mensen houden niet van dat woord,

ze denken dan aan aangepaste schuldgevoelens, aan een negatieve kijk op het leven. Maar ik heb het gevoel dat het nog volop actueel is!

Kijk maar rond in de wereld. Wat zie je dan? Dan zie ik leugens van alle kanten. Zelfs de meest vooraanstaande mensen, de leiders van vandaag - ze liegen makkelijk. Of ze vertellen niet alles. Of ze vertekenen de dingen in hun voordeel. En daarom is er weinig vertrouwen meer - wel, dat is: zonde! Of kijk maar eens rond op de sociale media, wat mensen daar over elkaar neerschrijven. Mensen worden tot in hun ziel gekwetst. Het toewensen van een verschrikkelijke ziekte is nog een van de zachtere dingen. Wel, dat is zonde! En als aandeelhouders zichzelf verrijken en het lagere personeel wordt wegbezuinigd - zonde! En als kinderen worden gescheiden van hun ouders, of omkomen van de honger omdat niemand ze helpt, of een trauma oplopen door wat ze meemaken en waar ze hun hele leven onder zullen lijden - het is allemaal zonde!

En soms, dan kom je het bij jezelf tegen, dat je meegezogen wordt met negatieve taal, dat je degene die naast je staat niet ziet, dat je zo gaat voor jezelf dat je anderen vergeet - zonde. Het kan het leven, het kan zelfs je eigen geest vergiftigen. Dan schrik je soms van jezelf.

Maar dan krijgen we te horen: Er is Iemand, die de zonden kan wegnemen! Je kunt ervan af! Je kunt veranderen, opnieuw beginnen! Johannes wees naar Jezus: Hij is het lam van God! Hij kan het oude, al dat aangekoekte kwaad verwijderen. Hij wil ons ervan bevrijden, vergeven, ons veranderen. En dat zeggen we hier in de kerk Johannes nog altijd na. Als je zit met dingen waarvan je weet dat ze fout waren: zoek Jezus. Als je verlangt naar een andere wereld: ga in de leer bij Jezus.

Want Hij brengt een nieuwe bezieling (**dia 4**). Johannes doopte met water. Maar Hij, zegt hij, Hij zal dopen met de Heilige Geest. Dan komt er een ander denken in je. Je gaat weer geloven in het goede. Je krijgt gevoel voor God. Je ontdekt de liefde, je ontdekt dat het leven bedoeld is als een geschenk, voor jou en voor alle anderen. Ook dat krijg je te horen, als je je opent voor het geloof. Een nieuwe kijk, ja een nieuw hart wil Jezus geven. Het maakt het leven helemaal anders.

Daardoor gingen ze op zoektocht, die twee leerlingen van Johannes, omdat ze dat hadden gehoord. Ze lieten hun oude leermeester los, en ze kregen zijn zegen mee. Ze gingen op zoek naar Jezus.

3. Want in onze vertaling mag er staan: ze gingen met Hem mee. Maar dat klopt niet helemaal. Ze gingen achter Hem aan. Hun zoektocht begint met: volgen (**dia 5**). Ze leken een beetje op stalkers: Jezus sloeg een hoek om, en zij volgden, op afstand. Ze keken nieuwsgierig, waar Hij naar toe ging. Maar ze spraken Hem niet aan. En toch: zo begint het wel! Zo begint het ook bij ons, als je Jezus gaat zoeken. Het begint bij belangstelling. Het begint bij: willen weten hoe Hij is. Daarom vertellen we hier al die verhalen over Jezus. Daarom krijgen onze kinderen ze te horen uit de kinderbijbel, of op school of in de bernetsjerke. Zo vormt zich een beeld: dat is Jezus!

Maar het is nog maar het begin van de zoektocht. Het duurde niet lang, of er ontstond contact (**dia 6**). Want Jezus voelde, dat Hij gevolgd werd. En toen draaide Hij zich om, en Hij sprak ze aan: Wat zoeken jullie? Dat was het beslissende moment. Ze hadden kunnen zeggen: o, niets, wij moesten toevallig ook deze kant op. Ze hadden verder kunnen lopen, hun eigen weg kunnen gaan, terug naar huis, of misschien wel naar Johannes.

En zo komt als je je inlaat met Jezus voor ieder vast het moment, dat de vraag komt: Wat zoek je eigenlijk? Waar wil je heen? Dan gaat de vrijblijvendheid eraf. Dan moet je kleur bekennen. Ben ik een zoeker van Jezus? Ben ik op zoek naar iemand die het kwaad wegneemt, mijn kwaad wegneemt, die nieuwe bezieling geeft, mij veranderen wil? Ga ik verder met Jezus of niet?

Die twee leerlingen op hun zoektocht zetten een volgende stap. "Meester, waar logeert u?" Ze willen Jezus' leven zien (**dia 7**). En Jezus zegt: Kom maar, dan zul je het zien. En ze gingen mee, en ze bleven die dag bij Hem. Ik weet niet of u wel eens logés hebt. Aan de ene kant kan dat heel gezellig zijn. En als je een tijdje bij mensen logeert, dan leer je elkaar goed kennen. Maar het kost ook wat. En dan denk ik niet alleen aan wat u ze voorzet, of de tijd die het vraagt, maar het kost vooral: privacy. Daar moet je zin in hebben.

Maar Jezus maakt er geen probleem van (**dia 8**). Dat vind ik ook heel bijzonder in ons verhaal. Jezus laat zoekers zomaar binnen. Hij verwelkomt ze in zijn huis. Ja, dat is eigenlijk het hart van het goede nieuws, dat wij mogen brengen. Jezus staat open voor ieder die Hem zoekt. Hij is naar de wereld gekomen, om toegankelijk te zijn. Hij is naar de wereld gekomen, zodat Hij aangewezen kan worden, zodat we Hem een tijdje volgen kunnen, ja, zodat er echt contact kan ontstaan.

Jezus verwelkomt zoekers! En je mag met Hem praten over zonden, over de donkere dingen in de wereld. Je mag met Hem praten over wat er leeft in je hart, en je mag vragen om nieuwe bezieling, als het leven je soms moe maakt. Daarvoor is Hij gekomen, om zich te laten vinden.

Misschien vraagt u: waar vind ik Hem dan? Waar logeert Hij? (**dia 9**) Weet u wat ik hoop? Dat mensen zullen ontdekken: hier, in de kerk, deze, of misschien ook een andere, daar woont iets van Jezus. Weet u wat ik hoop? Dat kinderen zullen ontdekken: bij ons thuis, daar woont iets van Jezus. Jezus heeft soms zelfs verrassende logeeradressen. Ik heb wel eens gehoord dat Jezus in een kroeg was, toen daar opeens een heel bijzonder gesprek ontstond. Maar Jezus wil in elk geval daar wonen, waar mensen Hem binnenlaten. Wat begon met een ontmoeting van een mens, die Jezus zocht - er kan vriendschap van komen, een levenslange vriendschap, ja, dat is waar Jezus op hoopt! En dan is je leven een plek geworden, waar Hij thuis is.

Want geloven is niet: zeggen: ik weet het. Het is niet: beweren: wij doen het beter. Het is: leven als een zoeker (**dia 10**). Het is erkennen: ik weet en kan het niet zelf. Wij zoeken het bij Jezus. Dat hoort het geheim te zijn van een kerk, dat het geheim van een christelijke familie. En hopelijk komen er zo steeds nieuwe zoekers bij. Want Iemand die de zonden wegneemt, al dat kwaad dat zich blijft opstapelen; Iemand die nieuwe bezieling geeft, wat hebben we Die als mensen nodig. Zoek het daarom bij Jezus. Hij wil je graag ontmoeten!

Amen.