

Overdenking over Luk.23:25 gehouden bij het Avondmaal in Nij Tjaerda op 30 maart 2018 (Goede Vrijdag)

(lezing: Luk.23:13-25)

Gemeente van Christus,

Het is nog maar een dikke week geleden, dat er in ons land weer verkiezingen waren. En bij alle verschillen die er tussen de partijen zijn, is er één ding waar ze het allemaal over eens waren: wij moeten stemmen. De burger moet zijn invloed laten gelden. Want daar berust heel het systeem van de democratie op. Die berust op het vertrouwen, dat wat de meerderheid van de mensen wil, het beste is voor het land. En daarom hebben ze ons opgeroepen om te komen, en ze maken het voor u als ouderen zelfs extra makkelijk, want er was hier in Nij Tjaerda een stembureau, en dat was ook zo in Talma Hoeve in Veenwouden en in Brugchelenkamp in De Westereen. Want elke stem telt, en hoe meer mensen meedoen, hoe beter de uitslag wordt.

Ja, zou dat echt zo zijn? Eerlijk gezegd: ik twijfel daar een beetje aan. Als ik de Bijbel lees, dan heb ik de kiezende mens niet zo hoog. We komen hem al tegen aan het begin van de Bijbel. Want God gaf in het paradijs aan de mens iets om te kiezen. Hij gaf er wel een stemadvies bij: Kies niet voor de boom van kennis van goed en kwaad. Dan komt de dood in de wereld, kies voor het leven! Maar de mens koos anders, en de gevolgen daarvan, die dragen we nog elke dag.

En zo mag in onze tekst het volk ook kiezen. Dat was in die tijd eigenlijk heel ongewoon. De democratie bestond nog niet, dus waarom Pilatus het deed? De andere evangeliën vertellen dat het een traditie was, een gebaar van de Romeinse heersers op het Joodse bevrijdingsfeest. En ook Pilatus geeft een stemadvies: ik heb hier een gevangene die onschuldig is. Met jullie stem kunnen jullie een dreigend onrecht rechtzetten! Maar opnieuw kiezen de mensen anders. Ze kiezen voor Barabbas.

Wat was dat voor een man? Erg veel weten we niet over hem. Hij is betrokken geweest bij een oproer, en daarbij is iemand vermoord. En Barabbas is de verdachte. Want ook toen was de wereld hard, en waren er groepen die het niet eens waren met de regering. Ook toen had je vrijheidsstrijders en terroristen, die niet op een mensenleven zagen. Vermoedelijk is Barabbas zo iemand geweest. Hij wilde strijden voor de verlossing van Israël. Maar dat deed hij door te doden. En de mensen kiezen voor hem: laat Barabbas vrij! Opnieuw kiezen ze voor de weg van de dood.

En dan moet Pilatus kiezen: luistert hij naar het volk, of naar zijn geweten? In onze tekst horen we het resultaat: hij laat Barabbas vrij, en Jezus wordt uitgeleverd. Een mens die dood en verderf heeft gezaaid mag weer rondlopen, maar voor Jezus, die niemand kwaad deed, is geen plaats meer.

Maar gemeente, tussen al die kiezende mensen is er één stem die ik mis. Dat is de stem van Jezus. Jezus zwijgt. Waarom zegt Hij niets? Waarom verdedigt Hij zich niet? Weet u waarom? Dat is omdat Jezus al gestemd heeft! Hij heeft gestemd in Gethsémané, toen Hij zei: Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Ook Jezus heeft gekozen, maar Hij volgt het stemadvies van God. En dat stemadvies luidde: Verlos de mensen niet door te doden. Verlos ze door te sterven. Aanvaard de weg, die naar het kruis leidt. Want door te sterven zul je velen behouden.

Jezus, eindelijk iemand die helemaal Gods weg gaat. Maar de mensen roepen: Weg met Hem! Wij willen Barabbas! Wij verwachten niets van een mens die lijdt. Wie verwachten het van een mens die strijdt, en die opstandig is, en die zijn vijanden doodt. En zo is Jezus naar Golgotha gegaan. Hij ging met de zegen van het volk: Weg met Hem. Maar Hij wist: dit is de weg, die mijn Vader van me vraagt. Hij zweeg, en liet zich meenemen.

En nu zijn wij hier vanmiddag bij elkaar, hier in Nij Tjaerda, waar je af en toe kunt stemmen. En onze tekst legt ons een oude verkiezingsuitslag voor, en vraagt: En jullie, waar

kiezen jullie voor? Hij vraagt niet naar wat we vinden van toen. Het is te makkelijk als we over dat dwaze volk ons hoofd schudden. Hij vraagt naar ons kiezen nu.

Want ook ons geloof is een keuze, is een telkens weer kiezen: van wie verwacht u het heil? Verwacht u het van de strijder, of verwacht u het van de Lijder? Verwacht u het van de man die wil verlossen door te doden, of van de Man die wil verlossen door te sterven? Jezus of Barabbas, het is nog altijd een vraag.

Want Barabbas staat voor wie zichzelf wil helpen, maar Jezus voor wie weet dat hij zichzelf niet redden kan. Barabbas staat voor de kracht, Maar Jezus voor de genade. Het zijn twee heilswegen. En als dadelijk het brood en de wijn voorbijkomen, de tekenen van de lijdende Christus, dan zijn die een vraag aan ons: neem je Jezus aan, niet alleen met je hand, maar ook met je hart? Wil je gered worden door Hem?

Want dat is de vraag, die Goede Vrijdag ons stelt. Wil je buigen voor de Gekruisigde? Kies je voor Hem als de Redder van je leven? Luister je naar Gods stemadvies: Laat je verzoenen door het lichaam en het bloed van mijn Zoon? En daarom, als u dadelijk het brood en de wijn tot u neemt, laat het dan een bewuste keuze zijn. De keus niet voor de dood, maar voor het leven door Christus. Want zijn kruis neemt de plaats in van de boom des levens in het paradijs: wie daarvan eet, zal eeuwig leven hebben. Die is verlost, door het lijden en sterven van Gods Zoon.

Amen.