

Thema: God is liefde
Dominee: Ds. G.J. van Wieren, Oosternijkerk
Organist: Jaap van der Horn

Lied voor de dienst ELB 425

Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons
geeft.

Welkom en mededelingen

We zingen: Gez. 457: 1, 3 en 4

Gezang 457 : 1
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Gezang 457 : 3
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Gezang 457 : 4
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw
heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Stilte van voorbereiding, Votum en Groet

We zingen: ELB 454

vers 1
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de
nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn',
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

vers 2
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.

Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

vers 3
Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.

? Kinderen naar de kindernevendienst

Gebed

We zingen: ELB 422

vers 1
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

vers 2

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

vers 3

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.

Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

vers 4

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;

schrijf het op alle wegen:

Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Tekst van de week

We zingen: ELB 371

vers 1

Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn
vriend,
want U nam de straf op U die ik had
verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel
als nu.

vers 2

Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van
mij,
toen U aan het kruis hing, een wond in uw
zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor
U;
'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel
als nu.

vers 3

Ik zal van U houden in leven en dood
en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel
als nu.

vers 4

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
Dan buig ik mij voor U in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel
als nu.

We lezen: 1Joh. 4: 7-16

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar
liefhebben, want de liefde komt uit God voort.
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent
God. Wie niet liefheeft kent God niet, want
God is liefde. En hierin is Gods liefde ons
geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in
de wereld gezonden, opdat we door hem
zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is
niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat
hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft
gezonden om verzoening te brengen voor
onze zonden. Geliefde broeders en zusters,
als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook
wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God
ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben,

blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Verkondiging : God is liefde
.

We zingen: ELB 212

vers 1
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te
staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,

als een lamp die nog schijnt in de nacht.

vers 2

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Refrein

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.

? kinderen terug kindernevendienst

Collecte

Eerste collecte: Jeugdwerk JOP
Tweede collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Kerk

Gebed .

We zingen: Psalm 150

Psalm 150 : 1
Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal

om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Psalm 150 : 2

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cymbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Zegen

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!